

NIEUWSBRIEF van de SMULTUIN



September 2018

Beste Smultuin-bezoeker,

Wij, de 5 vrijwilligers, werken in principe elke maandagmorgen in de Smultuin. We doen dit met veel plezier en we vinden het heel leuk als u in het voorbijgaan een praatje komt maken. De tuin is nu na 4 jaar bijna volwassen geworden en we zijn tevreden hoe hij de droge warme zomer is doorgekomen met extra hoge zonnebloemen en in juli veel zwarte bessen waar we samen met de leerlingen van de school jam van hebben gemaakt.

De oogst van fruit en snijbloemen was - en is nog steeds - geweldig. Mede dankzij al dat prachtige warme weer denken wij. De gele hefstframboos smaakt heerlijk en ook de laatste bramen ...

Fijn dat u als voorbijganger en bezoeker hiervan kunt meegenieten, u kunt nog steeds bramen, frambozen en snijbloemen plukken.(goudsbloemen en cosmea) Tuin- kruiden natuurlijk, vooral munt voor de thee is er altijd wel genoeg, die staat in de zwarte kuipbak. De zaden van de goudsbloemen mogen geogst worden, de bloemen zijn ook eetbaar en staan mooi in de sla of op gebak.

Helaas heeft iemand in juni de *gehele* aardbei-oogst meegenomen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, neem wat voor jezelf en laat de rest over voor de vele andere bezoekers m.n. de kinderen!



Vraagje:

Waar is toch de mooie Citroen-verbena-plant gebleven? Je kon er heerlijke thee meemaken

Dank voor het water geven tijdens de lange droogteperiode, dat heeft veel planten goed gedaan!

De hekjes hebben net een beurt gekregen, s.v.p.graag alle hekjes sluiten want we willen beslist geen honden in de tuin! Doe dit ook maar als je voorganger het vergeten is...



Wil je meer info over de tuin, kijk dan op onze site:www.goudsehout.nl of mail naar:

boissevainclaire@gmail.com

alle inbreng of contact is welkom!

Groeten en misschien tot ziens namens de vrijwilligers,

Claire, Maria, Annemarie, Fatiha en Liesbeth